

In 1932 is mijn Vader overleden.
Mijn Moeder bleef met 8 kinderen achter.
4 jongens en 4 meisjes, ik was 4 jaar en
mijn oudste zus Betsy was 14 jaar, die
vertelde later, hoe ik in het weeshuis kwam.
mijn Zusjes Corry en Anny waren er al.

Op 'n dondag ben ik met Moeder op bezoek
gegaan naar het weeshuis, heb er gespeeld
met de kinderen, toen kwam er 'n dusser die
aan mij vroeg of ik ook niet wilde blijven
en ik heb ja geredd, ik was toen 4 jaar.

Toen ik 9 jaar was is Moeder gestorven 49 jaar
ze was vaak ziek, 'n dag mochten we maar kies
even om te kijken hoe 't was, ze had vaak
'n moede cheedok om 't hoofd, vanwege hoofdpijn.

In het weeshuis hadden we het heel goed.
we wisten niet beter. Toen mijn zus Corry,
bij 'n Dom en Taute ging wonen, was Moeder net
gestorven, in 1936.

'n Paar jaar later, 22 Nov. was 't Cecilia feest.
en was dusser Cecilia jaag, hebben we nog
voorgedragen, daags daarna, was mijn Zus Anny,
niet aan tafel bij het avondeten, ik vroeg waar
ons Anny was, sli de Husser, Anny is uit
hooch op Land heeft nieuwe ouders gekregen.
ik vond dat heel erg, maar 't was niet anders.

Toen Anny de Bleekrige Communie deed ben ik
met mijn oudste zus Betsy nog naar hooch op Land
geweest.

Het St. Nic, was 't altijd heel fijn, wij moesten

na dat we in de kapel, het rozenkoedje en avond gebed hadden gebeden, op tijd naar bed. en hoorden wij de Huister door de gangen lopen de rozenkrans rammelde. ^{verstierd} morgen was de rechter

Dok op 'n middag was de Waarde Overste van het Bloederhuis ^{verstierd} op visite, toen ik naar 't Bloederhuis weer terug ging, mocht ik al weg brengen, door de tuin van het weeshuis tot aan de jongenschool. Toen ik terug kwam in 't weeshuis moest ik bij de Huister komen ik moest strafsegels schrijven, omdat ik aan de rechtse kant van Bloeder Overste had gelopen. ik had er echt niets van geweten vond het heel erg.

Dok op 'n keer toen ons Anny er nog was, hadden we in de Kapel, had Anny veel pijn aan de vingers zag helemaal rood en zweerde, ik liet die mij een doek naag de Huister het, en trok mij naar 't midden van de kapel, en moest ik op de knieën zitten dat was geen pretje, want die coecosmaat was hard, even later viel ons Anny flauw, toen mocht ik toch opstaan, even later hadden we in de spreekkamer, en kreeg Anny 'n beetje chloroform.

Er was ook 'n tuinman aan 't werk buiten.

's middags deed hij altijd 'n dutje op de speelplaats onder 'n boom. Trans zo heette de tuinman was echt in slaap gevallen, hebben wij, de meisjes allemaal de stoeltjes om hem heen gezet. Toen hij wakker werd, vond hij dat niet zo leuk, wij verstopten ons in de spreekkamer, en hadden er toch plezier van.

Groeten B. Vermeert 'den Detelaar geb. 18-9-14.
Overster w. Adriennes 'd. Detelaar, Schijndel
& Huister Timmerman, Hooftstr. tegenover het. Schijndel, Postkantoor.